

Lauwersoog-Engelsmanplaat-Schier-Lauwersoog (Zaterdag 30 juni 2018)

- **Niet met 6 maar met 4 vertrokken uit de haven..**
- **Geen windkracht 4, maar ietsje meer...**
- **Zeehonden ongestoord op Kuipersplaat....**
- **Bruut uit slaap verstoorde vogelwachster op Engelsmanplaat.....**
- **24 Knotsen Noord -Oostenwind oversteek naar Schier....**

Op deze schitterende onbewolkte zaterdagmiddag stond er een tocht naar Engelsmanplaat gepland. Eerst naar Schier-West en van daaruit oversteeken naar Engelsmanplaat vaarrichting tegen de klok in was het plan.

Eenmaal met 6 deelnemers aangekomen in haven van Lauwersoog bleek wind iets meer te zijn dan de weersverwachting eerder aangaf. Wind blies wel vanuit Noord-Oost volgens de verwachting. Voor vertrek werd besloten de route tegen de klok in te varen met als logica dat dan de te verwachten pittige terugweg in 2 etappes beter te doen zou zijn. Bleek achteraf erg goed aangepast plan...

Helaas moesten 2 deelnemers zich neerleggen bij oa. een nog iets te recente gekneusde rib blessure van het waterskiën... En het blessureleed bleek (net als de wind heftiger) dan verwacht. Onhandige combinatie voor het begin van een winderige tocht. Toch jammer ...

Eenmaal uit de haven van Lauwersoog bleek al snel dat met een flinke wind schuin in de rug en eb-stroom onder de boot, de gang er goed in zat, gezien de snel passerende boeien. De drijf pauze in vlotformatie langs de zeehonden leverde ons maar liefst 500m ! afstand op in 6 min.. Bovendien hielden we tijdens deze drijfpauze uiteraard de peddels stil zodat de zeehonden op Kuipersplaat ongestoord konden blijven liggen.

Eenmaal geland naast WG boei 17 op Engelsmanplaat was het goed maar best winderig bivakkeren.



Op naar het net nieuwe vogelwachtershuisje.

Wim besteeg als eerste het trappenhuis om te kijken of er iemand thuis was. Waarschijnlijk niet, want er lag immers geen rubberboot, was de eerste inschatting. Maar tjonge tjonge tjonge wat en verassing, Het huis was wel degelijk bewoond door een slapende vogelwachtster en nog studerende (Belgische..) vogelwachter naast een halve fles rode wijn...

Wim klopte niets vermoedend op het raam, niet wetende wat voor reactie een bruto uit haar slaap verstoorde vogelwachtster op zou leveren. Maar wat een onverwacht leuke reactie kregen we terug. De deur ging open met een vriendelijk slaperig gezicht en goed gehumeurde vraag of we even rond wilden kijken vanaf het platform. We kregen zelf nog een hele uitleg over van alles en nog wat. En mochten door een speciale „telescoop verrekijker“ honderden zeehonden aanschouwen op het Rif. Wat een prettige ontvangst, prachtig uitzicht en leuke uitleg.





Na het plezierige verblijf ong. 8 meter boven de zand-zeespiegel, werd het tijd voor de voorbereiding voor de terugreis.





Ter voorbereiding op het avond eten, had Wim een complete mobiele veldkeuken uit z'n Kayak getoverd. Aangevuld met knikbare windparasol, scheerlijnen, haringen, fundering etc etc. Met als verse maaltijdingredienten: 6 verse eieren , 1 liter dubbel gepasteuriseerde melk, pannenkoekenmix en zelfs 2 soorten beleg.. En eigenlijk meer dan genoeg voor centimeter dikke pannenkoeken voor 4 kanovaarders en zelfs de 2 vogelwachters kwamen op het einde van de bakkunsten nog aangelopen om ook nog een paar pannenkoeken mee te snavelen.

Of ze hadden het geroken, Oosten wind immers, Of ze hadden gezien met hun telescoop kijker, Of ze waren werkelijk bezorgd om de wind...en onze terugreis. Het bleek inderdaad het laatste. Maar ze zouden ons nog wel in de gaten blijven houden zeiden ze, met de marifoon in de hand.

Herman begon al wat onrustig heen en weer te ijsberen met z'n windmeter en met de vriendelijk dochdringende mededeling dat we toch echt wel op tijd moesten vertrekken richting Schier gezien de gemiddelde windsnelheid van 24 Knopen en de wat serieuzere golven..



Wind Noord-Oost – avg 24knts g29knts!!

Met een goed gevulde maag de overtocht gemaakt naar Schier-West. Bleek inderdaad een pittige peddel etappe van bijna een uur... Wel een prettige bijkomstigheid dat bijna alle serieuze golven recht van voor kwamen en we het rustigere vaarwater tegemoet vaarden. Het pittig peddelen werd beloond, want we belanden in een „Oase van luwte“..

Opeens weg wind, want heel Schiermonnikoog lag ervoor....

Zie foto onder.



Laatste stuk van Schier naar Lauwersoog bleek best wel weer wat mee te vallen, want de wind was uiteindelijk toch weer wat minder gaan waaien.

Alles bij elkaar een zeer geslaagde tocht met veel onverwachte variatie.



[15:07 - 15:51](#) (Lauwersoog-Kuipersplaat) 0-6,8km

[15:51 - 15:57](#) (Kuipersplaat vlotdrijfpaauze langs vele zeehonden) 6,8-7,3 km

[15:57 - 16:22](#) (Kuipersplaat- Engelsmanplaat). 7,3-11,5km

[18:47 - 19:40](#) (Engelsmanplaat – Schier-west) 12,9-16,6 km

[20:00 - 21:10](#) (Schier- Lauwersoog) 16,6-25km

Met dank aan:

Herman, Wim, Bert, (en 2 vogelwachters)

Groet, Guus