

Met de kano naar Friesland in Coronatijd

mei 2020

Op de planning stond voor deze dag een rondje Friesland vanaf Earnewald. Vanwege het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande beperkingen van het Coronavirus reden we in 4 auto's naar de startplek.

Daar aangekomen hadden we ruimte genoeg om met anderhalve meter afstand de kano's af te laden en te water te laten.



Het was een zonovergoten dag met een heerlijke temperatuur dus korte broek en t shirt waren voldoende.

En het was hier nog niet druk maar het werd wel erg druk. Heel veel motorbootjes die hun kans schoon zagen om er even uit te gaan. En ook wel wat zeilers maar met een windkracht 1-2 gingen die niet hard vooruit.

Halverwege de tocht pauzeerden we in de haven van Grou aan het water, uiteraard ook weer met anderhalve meter afstand.

Op de terugtocht kwamen we, op zoek naar een binnendoorroute, bij een heel rustig meertje waar we nog even een pauzetje inlasten. Helaas was het geen binnendoorroute maar dit hadden we toch mooi te pakken.

Bij het uitstappen bleek wel hoe druk het was in het water want bij de botenhelling was een file ontstaan voor de motorbootjes. Gelukkig hadden wij die botenhelling niet nodig dus konden wij de file omzeilen.



En zo zag ons gemaakte rondje eruit.

Met dank aan Guus, Harm, Herman, Quita en Emiel voor de mooie tocht en het aangename gezelschap.

Hilde