

Appelplukdag.

Zaterdag 6 oktober was een kanotocht naar de Teenstra boerderij (Ruigezand) van Clara en Martien georganiseerd.

Zaterdagochtend vertrokken we om ongeveer half elf. Jan Matthezing, Siemon en ik gingen kanoën naar Ruigezand.. Hilde, Harm en ...gingen het eerste gedeelte met ons mee en gingen daarna het rondje Kromme Raken varen. Jan de Bode deed ons uitgeleide maar kon helaas niet mee vanwege een pijnlijke knie. Alle condities waren gunstig, het was zonnig en we hadden het voor de wind. Het Groninger landschap liet zich op zijn mooist zien. Prachtige wolken massa, grote kolonies van opvliegende ganzen en meeuwen.

We passeerden Roode Haan en constateerden dat de brug toch mooi gerestaureerd is. Onlangs een boekje gelezen over de pontveer van Roode Haan Niet voor te stellen dat hier veel vee werd overgezet om verder te worden verhandeld in o.a. Friesland en via Lemmer Amsterdam en Engeland. Een bekende veerman was Jan van Julsinga (rond 1800) die later opgeklommen is tot burgemeester van Leens.

In 1906 werd de draaibrug aangelegd en ook de karakteristieke brugwachtershuisje gebouwd.

Bij Electra hadden we geluk. Clara had ons gewaarschuwd dat de sluizen dicht zouden kunnen zijn maar ze stonden open. Het boezemgemaal " De Waterwolf "vind ik altijd indrukwekkend. Vijf maanvormige ramen loeren je a.h.w. aan..Architect is W.Reitsma (Groninger variant van de Amsterdamse stijl) In 1920 werd het geopend door koningin Wilhelmina. Bouwkosten voor die tijd 3.5 miljoen! Het is met het gemaal in Lemmer het grootste gemaal in Nederland.

We kwamen om ongeveer half drie op Ruigezand aan. In de verte zagen we Martien met een kleine tractor met aanhangwagen aankomen. De kano's werden opgeladen en we gingen richting de Boerderij.

We werden ontvangen door Clara met koffie en heerlijk gebak. Jan en Dieneke 0 er al, later kwamen Harm en Hilde.

Daarna aan de slag in het appelhof. De lange ladders stonden klaar en we gingen in duo's aan de slag. De techniek van appels plukken

werd ons uitgelegd. De ouderen onder ons deden het laag hangend fruit terwijl Harm en Simon (de jongsten) de hoge bomen pakten. De oogst: kisten vol met prachtige appels.

s'Avond na een heerlijke wijn van eigen fruit, heerlijk en uitgebreid gegeten.in de gezellige keuken met de hout gespookte AGA. Alle ingrediënten waren uit eigen tuin.

Daarna heb ik geslapen in de deftige voorkamer van de boerderij. De terugreis was zwaarder dan de heenreis, tegenwind (4-5-Beaufort).

Onze conclusie: een appelplukdag houden we erin, maar iets eerder in het seizoen.

Joost





